

**BMW Klassieke Autoclub
Nederland**



Uitnodiging Midden Nederland Rit

Alias: "De ik rol rit"

Zondag 30 juni 2019.

Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan bovengenoemde rit op zondag 30 juni 2019.

Ontvangst : Vanaf 9:30 uur

Vertrek rit : Om 10:30 uur

Vertreklocatie : JvB auto's BMW en mini specialist
Eenspan 31
3897 AL ZEEWOLDE



Kosten : 25 euro per persoon
30 euro per persoon niet leden.

Hier zit in : ontvangst met koffie met iets lekkers erbij
lunch met alles erop en eraan
entree op unieke geheime locatie
drankje met hapje aan het einde
routeboekje

Sinds een enkele jaren is Jeroen van Beek van JvB auto's lid van onze club. Na een aantal jaren bij BMW dealer Ekris te Nijkerk gewerkt te hebben is hij ruim 15 jaar geleden voor zichzelf begonnen. Eerst als eenmansbedrijf, en nu met een heel team om hem heen. Maar Jeroen werkt zelf ook nog graag aan de BMW's en Mini's die hun weg weten te vinden naar Zeewolde.

Na kennis gemaakt te hebben met Jeroen en zijn bedrijf starten we om 10:30 uur voor het eerste en langste deel van de rit. Ik heb nog getwijfeld om de rit qua naam om te dopen tot: “van het nieuwe land- naar het oude geld-rit” want we verlaten de polder richting Nijkerk en komen langs kasteel Salentein. Dit is eigendom van de Familie Pon. Jarenlang is dit een weeshuis geweest wat totaal in verval raakte. Familie Pon heeft het gekocht en gerestaureerd en vestigde daar haar Holding.



Achter het kasteel is restaurant Salentein. De naam Salentein kennen jullie misschien ook wel van de wijnen en van de biefstukken. De heren Pon hebben niet alleen een goede neus voor Volkswagens maar ook hiervoor.

Via boerenerven en door het gehucht Driedorp komen we aan in Hoevelaken. We gaan niet “bij Hoevelaken linksaf” maar rechtsaf door de nieuwe wijk van Amersfoort welke Vathorst heet. Vanaf de A28 is misschien weleens opgevallen dat de herenhuizen iets weg hebben van de Amsterdamse herenhuizen. Wij snuffelen even hieraan en duiken dan de polder in richting Eemdijk waar we uiteindelijk aan de rand van Baarn uitkomen bij de lunchlocatie. Dit zal omstreeks 13 uur zijn.



Lunch locatie: Jardin d’Hiverre

Zandheuvelweg 7

3744 MN Baarn

Na de lunch worden wij toegesproken door een voornaam persoon die zijn limo voor de lunchlocatie heeft geparkeerd. Kenteken begint met AA.

Voor het laatste gedeelte van de rit rijden we echt door “oud geld gebied” Langs Paleis Soestdijk richting Bilthoven en Huis ter Heide. We pakken een deel mee van de Utrechtse Heuvelrug langs de plaats Austerlitz en komen bij het eindpunt aan in Doorn. We rijden onder het koetshuis door en parkeren onze BMW's op het grind van Landgoed Zonheuvel. Hier kunnen wij een drankje en een hapje nuttigen. Tussen 16:30 en 17:00 uur zullen wij hier aankomen. Vóór het landgoed op het ingerichte terras of bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar het restaurant.

Eindlocatie : Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP DOORN

Om 18:00 uur is er gelegenheid om (op eigen kosten) in het restaurant van het hotel te dineren. U kunt zelf kiezen uit de kaart wat u wilt. Dit is de menukaart: <https://www.landgoedzonheuvel.nl/tips/menukaart/?portfolioCats=95>

(wijzigingen voorbehouden)

Opgeven vóór 24 juni 2019 i.v.m. de organisatie en de reserveringen!



John en Jolanda Holtvluwer