



[PROGRAMMA OOST/MIDDEN BRABANT RIT 13 oktober 2019](#)

De rit start in Leende en zal eindigen in het mooie Oirschot. **Let op, we komen ook door België, dus neem een paspoort of identiteitskaart mee.**

Startlocatie:

Fletcher Hotel Jagershorst, Valkenswaardseweg 44, 5595 XB, LEENDE

Ontvangst: Vanaf 11.00 uur.

Vertrek rit: Om 11.45 uur.

Kosten Leden:

25 euro per persoon. Niet leden: 30 euro per persoon.

Inbegrepen:

- Ontvangst met koffie/thee met gebak.
- Lunch met ruime sortering broodjes en beleg, soep en broodje kroket.
- Gezamenlijke eindafsluiting met koffie/thee en Brabants worstenbrood.
- Routebeschrijving.

Op het eindpunt is avondeten mogelijk, sowieso is er veel horeca in hartje Oirschot, dit en andere versnaperingen onderweg zijn zoals gewoonlijk voor eigen rekening.

Omschrijving van de rit.

Hotel Jagershorst ligt meteen naast de snelweg A2 net buiten het dorp Leende, in een bosrijke omgeving.

We rijden eerst via Valkenswaard, langs de gezellige markt met veel horeca, naar Dommelen, waar het bekende Dommelsch bier vandaan komt.

Via Bergeijk en Weebosch rijden we naar onze 1^e bestemming, de Abdij van Postel, gelegen in de Belgische Kempen.



Er zijn nog steeds Norbertijner monniken in dit klooster, dat verder nog een kaasmakerij heeft en een abdijswinkel. Op eigen gelegenheid is er ruim tijd om dit complex te bekijken.



Vanuit de Abdij is het slechts 4 km naar onze lunchbestemming: De Kaasboerin, nog net in België gelegen, op een paar honderd meter van de grens. We worden daar verwacht om 13.00 uur.

Na de lunch is het 2^e gedeelte van onze rit.

We zetten koers naar Eersel, een van de zogenaamde Acht Zaligheden, in de Brabantse Kempen, waar we ook langs de sfeervolle Markt komen, in 1967 uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht om het authentieke karakter te waarborgen. De moeite waard om eventueel te stoppen en de benen te strekken.

We gaan westwaarts naar Hapert en vervolgens noordwaarts via Casteren naar Middelbeers. Kenmerkend is hier het heidegebied met vennen. Het dorpje Haghorst waar we doorheen rijden is een ontginningsdorp ontstaan door ontginning van woeste grond.

We gaan richting Moergestel, waar we een sprongetje Westwaarts maken en de bekende Trappisten Abdij, Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven op eigen gelegenheid gaan bezoeken. Er is naast de bekende Trappist brouwerij ook een proeflokaal en kloosterwinkel.



Na het bezoek aan de Abdij zetten we koers richting Oisterwijk, ook hier weer een zeer fraai beschermd stadsgezicht, De Lind, waar we langs rijden en ook weer de moeite waard om even rond te kijken.

Vervolgens naar ons eindpunt Oirschot, ook alweer zo'n prachtig dorp met veel monumenten en monumentale panden.



Parkeren kan op de markt, bij de kerk, mocht daar niet voldoende plaats zijn, dan zijn er nog alternatieven vlakbij.

Van 17.00 tot 18.00 uur sluiten we de rit gezamenlijk af, met thee/koffie en Brabants Worstebrood, in Restaurant De Beurs, St. Odulphusstraat 7, Oirschot. Dineren is ook mogelijk op eigen kosten.

Inschrijven kan via de website www.bmwklassiek.nl/evenementen, waar een link is geplaatst naar het inschrijfformulier.

Graag tot 13 oktober, vriendelijke groeten,
Mark van Erven & Daniel Vissers